



oud geleerd
jong gedaan

Programma

Collegereeks Filosofie:

3 mei
19.00 uur

10 mei
19.00 uur

17 mei
19.00 uur

24 mei
19.00 uur



College 1:
De Fenomenologie:
hoe ervaren we het
mens-zijn?



College 2:
Existentialisme en
de Ander: wie ben ik
in relatie tot jou?



College 3:
Ethiek en de Ander:
wat zijn we elkaar
verschuldigd?



College 4:
De Ander in de 21e
eeuw: hoe verbind ik
met de wereld?



College 1 op 3 mei:

De Fenomenologie: hoe ervaren we het mens-zijn?

Een mensenbaby kan vanaf ongeveer zes maanden haar eigen spiegelbeeld herkennen. Er zijn maar weinig diersoorten die op dezelfde manier bewust zijn van hun eigen bestaan. Het ego verschijnt ook vaak in onze taal: “ik eet, ik slaap, ik denk, ik besta...” Wie is deze ‘ik’ eigenlijk? De Westerse filosofische stroming van de Fenomenologie probeert te begrijpen wat het zelfbewustzijn is. Vanavond bespreken we het werk van Edmund Husserl (1859) en zijn werk over de filosofie van de ervaring.



College 2 op 10 mei:

Existentialisme en de Ander: wie ben ik in relatie tot jou?

Voor zijn dood probeerde Husserl de missie van de Fenomenologie over te dragen aan zijn leerling, Martin Heidegger (1889). Samen met Hannah Arendt (1906) ontwikkelde hij de filosofie van de ervaring tot een theorie over de betekenis van het menselijk bestaan. Deze avond proberen we hun ingewikkelde teksten samen te ontrafelen. Daarvoor maken we ook een kleine reis van Duitsland naar Frankrijk. Filosofen als Emmanuel Levinas (1906) en Jean-Paul Sartre (1905) vertaalden Heidegger's werk van Duits naar Frans; en van het individu naar de ander.





College 3 op 17 mei:

Ethiek en de Ander: wat zijn we elkaar verschuldigd?

In Frankrijk komt ook Simone Weil (1909) de Fenomenologie op het spoor. Net als Levinas schrijft zij dat we de ander nodig hebben om een 'echt' leven te leiden. Maar daarbij doet de ander ook een beroep op ons. Hoe kunnen we verantwoordelijk omgaan met een ander? De Ierse filosofe en schrijfster Iris Murdoch (1919) probeert het werk van Levinas en Weil te ontwikkelen tot een morele filosofie. Vanavond bespreken we hun werken, en waarom die de afgelopen decennia opnieuw veel worden gelezen.



College 4 op 24 mei:

De Ander in de 21e eeuw: hoe verbind ik met de wereld?

De denkers die we onderweg zijn tegengekomen zijn getekend door de twintigste eeuw, en dan vooral de twee wereldoorlogen. Helaas lijkt ook onze tijd niet vrij van verschrikkingen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering of de oorlog in Oekraïne. Hedendaagse filosofen proberen nog steeds met Fenomenologie dit soort gebeurtenissen te begrijpen. Vanavond bespreken we het werk van James Lovelock (1919) en Donna Haraway (1944), die allebei willen leren hoe we ons beter met de aarde kunnen verbinden. We sluiten de colleges af met een gesprek over hoe de filosofen uit de twintigste eeuw denken ook vandaag nog verder kunnen helpen.

